



ISEE

Interkerkelijke Stichting
Ethiopië Eritrea

Activiteitenverslag 2022



Adres: Wijk 4-102, 8321 GH Urk. Tel. 0527-682123
E-mail: isee@hetnet.nl • www.isee-urk.nl

Vertrouwen

In 2022 speelde 'vertrouwen' een grote rol. We mochten weer een reis maken naar Ethiopië, vanwege corona was dat lange tijd niet mogelijk. We zagen met eigen ogen dat uw geld goed wordt besteed bij de diverse projecten die we hebben bezocht. Op onze laatste dag in Ethiopië hebben we een workshop georganiseerd voor al onze partners met wie we samenwerken in Ethiopië. Deze workshop werd goed bezocht. Onze partners vertrouwen ons, ze kunnen op ons rekenen. En andersom vertrouwen wij onze partners.

Met Kerst bleek dat u, onze gulle gevers, ons uw ver-

trouwen schenkt. Op te maken uit de hoge opbrengst van onze Kerstcollecte.

In dit activiteitenverslag over 2022 leggen we als stichting verantwoording af aan iedereen die ons financieel heeft gesteund. Als bestuur van ISEE voelen we de verantwoordelijkheid om elke gift, groot of klein, goed te besteden.

Heeft u vragen, of wilt u het door de accountant gecontroleerde jaarverslag inzien, dan verwijzen we u naar onze website. Ook kunt u een e-mail sturen of bellen tijdens kantooruren. Wij geven u graag een toelichting.



Doorlopend



€ 20.000,-
in 2022

Medhen Social Center (Sr. Senkenesh)

In een wijk in Addis Abeba, waar veel armoede is, biedt het MSC van Sr. Senkenesh veiligheid. Hier wordt een veelheid van activiteiten onder de allerarmsten uitgevoerd. Zo krijgen daklozen een dak boven hun hoofd, en hiermee krijgen ze een kans om zelf weer in hun levensonderhoud te voorzien. De kinderen krijgen eten, kleding, fatsoenlijk onderdak en onderwijs.



Hidassie basisschool (Partners in Education)

In dit gebied is er geen goede basisschool. De dichtstbijzijnde school is op 45 minuten loop-afstand. De bewoners in dit gebied vinden het erg belangrijk dat er een eigen basisschool komt en ze hebben zelf al een groot deel van de benodigde kosten hiervoor bij elkaar gespaard. Veel meer kinderen krijgen nu onderwijs op een beter niveau, waardoor de doorstroming naar hoger onderwijs makkelijker wordt. Ook komt er een klas voor 'special need' kinderen, kinderen met een beperking, zodat deze kinderen ook een kans krijgen om zich te ontwikkelen.



2022 t/m 2024



€ 62.969,-



Dokter Mulu Muleta

In haar ziekenhuis in Akaki, Addis Abeba, opereert dr. Mulu 50 vrouwen uit de buitengebieden van Ethiopië. Deze vrouwen hebben beschadigingen opgelopen tijdens een bevalling. Soms worden vrouwen dan uitgestoten uit de maatschappij, bv. vanwege problemen van incontinentie. Door een operatie kunnen deze vrouwen vaak weer volledig herstellen, waardoor ze weer een normaal bestaan kunnen leiden.



2022



€ 19.350,-

Ondersteuning van kansarme schoolkinderen in Dembi Dolo (Giovanni)

In de buurt van de Abdi Gudina School zijn veel kinderen die niet naar school gaan omdat de ouders de schoolmaterialen niet kunnen bekostigen. Jaarlijks krijgen zo'n 20 kansarme kinderen de mogelijkheid om toch naar school te gaan. Met het geld wordt het lesgeld betaald, krijgen ze een schooluniform, boeken, schriften en pennen.



2018/2019 t/m
2023/2024



jaarlijks € 3.500,-

Chila Primary School rehabilitation (WDA)

Dit is een school voor 1520 leerlingen, gelegen tegen de grens met Tigray. Dit gebied heeft zwaar te lijden gehad van de burgeroorlog van vorig jaar. De meeste scholen en klinieken zijn leeggeroofd en vernield. Wij willen WDA ondersteunen met de herbouw van de school in Chila. Na het beoogde herstel kan de school weer normaal functioneren.



2022



€ 12.838,-





Solon School for the Blind in Hawassa



De blindenschool in Hawassa is pas recent als eigen NGO gaan opereren. ISEE wil deze school een goede start geven, gericht op een zelfstandige toekomst. Blinde kinderen wonen intern op deze school, in een veilige omgeving waar goed voor ze wordt gezorgd. Ze leren hier braille en kunnen na 2 jaar doorstromen naar het reguliere onderwijs.



2022 t/m 2025



€ 22.307,50
in 2022

Pluimveeproject Solon School for the Blind in Hawassa

De Solon School for the Blind in Hawassa gaat kippen houden op het schoolterrein. Door het houden van kippen kan de school de kinderen (blinde kinderen die intern daar verblijven) voorzien van goed voedsel en zo besparen op de voedselkosten. Het overschot aan eieren kan verhandeld worden om de school van extra inkomsten te voorzien. Ook kan het project voor educatieve doeleinden worden gebruikt.



2022



eenmalig
€ 7.500,-

Dit bedrag is een gift van Wilde Ganzen



Andere projecten	Looptijd	Kosten
Eye Medication Bahir Dar	Doorlopend	4.800,- euro
St. Wondum, wederopbouw ziekenhuis	2022	3.000,- euro
School for the Blind transportmiddel	2022	7.020,- euro
Fish for All, visserijvrouwen Lake Tana	2020 t/m 2023	75.500,- euro totaal
Oogoperaties in Bahir Dar	doorlopend	8.500,- euro
SCPDA Beautysalon dove meisjes	2022	3.260,- euro
Kansarme schoolkinderen Dembi Dolo	2018 t/m 2026	3.500,- euro per jaar
Primary School in Jigna (PIE)	2021 t/m 2023	33.000,- euro totaal

Het volledige financieel verslag is te vinden op de website www.isee-urk.nl

Deze ervaringen ben ik altijd bij me blijven dragen

Lub Korf hielp met de opstart van het visserijproject bij de Bora rivier

Marije Oost klopte begin 1984 aan bij haar burens Lub en Grietje Korf-Hoekstra met de vraag of Lub het zag zitten om voor zes weken naar Ethiopië te gaan, als coördinator bij de opstart van het Visserijproject namens de stichting. Een aantal maanden later landde Lub, samen met vier anderen, in Addis Ababa. Ze brachten een container vol werpnetten, zegens en andere materialen, maar ook veel kennis met zich mee.

Het vertrek richting Ethiopië omschrijft Lub in eerste instantie als een grote gok, wat later een schot in de roos bleek te zijn. “Dat wij, Evert Brands, Evert Bos, Jurie van den Berg, Johannes Koomstra en ik, naar Addis Ababa zouden gaan, was eigenlijk de enige zekerheid die we hadden. Wat we daar zouden aantreffen en of er wel vis zou zijn, was nog maar de vraag. Vanuit Marije wisten we wel dat de plaatselijke bevolking veel behoefte had aan manieren om zichzelf van voedsel te voorzien. Eenmaal daar aangekomen kwamen we erachter dat de Bora rivier, maar ook het Ziway meer beide ontzettend veel vis bevatten. Dit was dus heel goed nieuws.”

Een succes

Lub verbleef in de periode 1984 tot 1994 elk jaar zo'n zes weken in Ethiopië om de lokale bevolking les te geven in het maken en repareren van netten, het beoordelen van de vangst, bewerken van vis en nog veel meer. “De jongens daar waren zo ontzettend leergierig, je kon echt merken dat ze graag wilden leren om hun families van een inkomen te voorzien. Het harde werken en de grote vispopulatie in de Bora rivier resulteerde soms wel in vangsten van tegen de driehonderd kilo in één net. Zo kwamen de vissers op een inkomen van vijftig Birr per week, destijds was dat echt veel.”



Lub, inmiddels 90 jaar, vertelt over zijn ervaringen in de beginjaren van ISEE

Goede samenwerking

De lessen werden gegeven in een door de regering toegewezen gebouw aan de rand van het Ziway meer. “De regering werkte fijn met ons mee om het project in goede banen te leiden. Toen in 1984 bij de Bora rivier de plaatselijke orthodoxe kerk alle inkomsten probeerde op te eisen, hebben wij als groep in samenwerking met de regering daar een stokje voor gestoken. Ik heb er voor gezorgd dat er een officiële coöperatie is opgezet, met twee afgevaardigden van de kerk, twee van de regering en twee vissers. Op die manier kon er onderling goed overlegd en samengewerkt worden. Zo lag er een goede basis voor de voortzetting van het project na ons vertrek. Dit ging heel goed, het project werd een groot succes. Het ging na een tijdje zo goed lopen dat de vissers hun vangst konden gaan ruilen voor maïs en andere gewassen.”

Dankbaar

De tijden die Lub met de stichting in Ethiopië doorgebracht heeft, blijven hem voor altijd bij. “Je gaat er zonder

verwachtingen in, je weet niet wat de stand van zaken is als je daar aankomt. De eerste keer dat wij er waren, was aan de ene kant een grote schok, de vreselijke omstandigheden na de vele hongersnoden en hoe de mensen daar leven is erg confronterend. Toch hebben we ook de mooiste dingen mogen zien, de prachtige natuur, rijke cultuur en het doorzettingsvermogen van de bevolking vergeet ik nooit meer. De ervaringen van die periode blijf ik met mij meedragen, mijn tijd bij de stichting heeft mij gevormd tot wie ik ben en daar ben ik heel dankbaar voor.”

Foto van Lub en de andere mannen in Ethiopië?